

In het pand van Tutti Fratelli  
Lange Gasthuisstraat 26 - Antwerpen

## **Jij bent muziek**

14h-17h (35 €)

## **Avond mantra's zingen**

20h - 22h - (15 €)



# Jan Kortie

*Jan Kortie kan, als geen ander,  
mensen verleiden tot zingen op een manier  
dat ze zichzelf verbazen.*

[www.jankortie.nl](http://www.jankortie.nl)

*Als afgestudeerd econoom stond hij een aantal jaren voor de klas, met veel plezier. Tot hij ontdekte dat zijn ware passie zingen was (en is). Of preciezer: verleiden tot zingen. Jan Kortie vertelt in zijn boek 'Jouw ziel wil zingen' hoe hij het persoonlijk ontwikkelingsstraject dat hij zelf volgde, als basis nam voor zijn heel bijzondere benadering van zang en pianobegeleiding.*

*Hij kan, als geen ander, mensen laten zingen op een manier dat ze zichzelf verbazen, ook mensen die denken dat ze niet kunnen zingen, en dit doet hij op een wonderlijk eenvoudige en bovenal vreugdevolle manier.*

### **Hoe aan te melden ?**

mail : [gemmavzw@gmail.com](mailto:gemmavzw@gmail.com)

telefoon 03/302.246 en 0486/88.51.06

Je bent ingeschreven na betaling van het bedrag

BE36 97314287 6081 (BIC : ARSPBE22)

**WWW.GEMMA.BE**

## **WORKSHOP STEMBEVRIJDING**

### **'JE BENT MUZIEK'**

Is het ernst of entertainment? Is het een voorstelling, een meezingconcert met verrassende solo's? Het is een wat wonderlijke mix van dat alles. Het is soms een vrolijke boel, dan weer een stemmige stilte. De kans is vrij groot dat je er opgewekt vandaan gaat, en met (nog) meer vertrouwen in je eigen zingen.

het uitgangspunt van deze middag is : jouw muziek ben je zelf. Die muziek kan niemand je afpakken. En die kan ook niemand namens jou maken. Maar jij wel.

Het is in ieder geval een ideale manier om kennis te maken met Stembevrijding. Het gaat daarbij eerder over verlangen dan over techniek, eerder over vreugde dan over 'hoe het hoort'.

## **AVOND MANTRA'S ZINGEN**

### **'HET LIED VAN DE ZIEL'**

We zingen met een grote groep eenstemmige en eenvoudig meerstemmige mantra's en andere mooie, gewijde melodieën uit zeer diverse religieuze en spirituele richtingen, in allerlei talen. Veelal met pianobegeleiding. Een deel van de muziek is zeer ingetogen, een ander deel is uitbundig en vreugdevol.

Het gaat om korte stukjes tekst, soms maar een paar woorden, een enkele zin. Op een melodie die je gemakkelijk onthoudt. Denken is niet nodig. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als vanzelf ontstaat.

Beide bijeenkomsten met Jan Kortie, die opstaan voor een grote groep van mensen, wat het extra rijk maakt, worden niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen, bijzonder goed gemaakt. Als je overweegt om te komen, schrijf dan snel in om zeker te zijn dat je er bij kan zijn.